



2009, 7 oktober - the End: prachtig laatste shot van de film voorzien van een handgeschreven aftiteling - heel gebruikelijk in de vijftiger, veertiger en dertiger jaren.

Heller, redacteur bij meerdere online publicaties en auteur/bijdrager van/aan meer dan 120 boeken op het gebied van (font)design en popcultuur is overgevoelig voor zeldzame publicaties met uiteenlopende toepassingen van letterontwerpen. Deze font-activist heeft een dagelijkse nieuwsbrief waarop hij zijn found treasures onbaatzuchtig deelt, sommigen wel heel erg persoonlijk en soms weer prachtige creatieve vondsten die we niet zouden willen missen.

Zijn vondst van bestanden met aftitelingen van klassieke films was er weer zo een - die we hierbij ook graag delen! Vintage movie title cards werden nooit echt beschouwd als items van belangrijk grafisch design, maar sommigen zijn echte meesterwerkjes.

Vrijwel geheel over het hoofd gezien werd dus al helemaal de kaart voor aftiteling. Maar Steven Heller ontdekte tot zijn vreugde de website [Movie Title Stills Collection](#) die naast titels ook prachtige "The Ends" publiceert.

Hij mailde gisteren een opgetogen nieuwsbrief met wat samples uit de beelden die je kunt vinden via [1950 to 1954](#) (met muis activeren om door te bladeren van titelbeeld naar "the end"). Via Movie Title Stills Collection zijn overigens ook links naar dvd's en video's van de films te vinden.